

Kerken in kleuren



Abdijkerk Grimbergen

30/05/2013 - 11:53 De zesde editie van de Open Kerkendagen staat in het teken van kleur: glasramen, schilderijen, bonte gewaden. Meer dan 500 gebedshuizen tonen zich dit weekend als waardevol erfgoed.

[open kerkendagen erfgoed kleur fotografie](#)



Doet u dat ook, op reis de fenomenale kathedralen en idyllische plattelandskerkjes aan elkaar rijgen? Dan is het misschien een idee om dat ook eens in eigen land te proberen. Helaas zijn de meeste kerken dicht, als er geen vieringen zijn, om veiligheidsredenen. Maar op 1 en 2 juni gooien ze massaal de deuren open, voor de zesde [Open Kerkendagen](#).



Lierneux, église Saint André

Een lijst van pakweg **500 kerken** die meedoen vindt u [hier](#). Er is ook een [mobiele website](#), die je gids wil zijn als je op wandel bent. Het gaat niet alleen over katholieke kerken en kloosters, maar ook over sobere protestantse kerken, exuberant versierde orthodoxe kerken, anglicaanse gebedshuizen...



Leuven, Sint Pieterskerk

Op zo'n 300 plaatsen in het hele land is er ook een activiteit: een **rondleiding**, een **orgelconcert**, een **tentoonstelling** van waardevolle kerkschatten of van kunstenaars, een landelijke **erfgoedwandeling**...

Kleur



Luik, Saint Alexandre Nevsky et Saint Séraphin de Sarov

'**Erfgoed in kleur**' is de slogan van deze Open Kerkendagen. Er is dan ook veel aandacht voor de kleurensymboliek van het religieuze erfgoed, de bonte gewaden, de verhalen op glasramen en schilderijen. De hele zomer lang loopt er ook een **fotografiewedstrijd**, met als thema kleur.

[\[Open Kerkendagen op zaterdag 1 en zondag 2 juni 2013\]](#)

